

GOD EERST

IK BELOOF:



Om de eerste momenten van elke dag **APART TE ZETTEN** om door gebed, de **STUDIE** van de Bijbel, de Geest der Profetie en de sabbatschoolles, en door een **WIJDING IN HET GEZIN** met de Heer te communiceren.



Om mijn **RELATIES** te **VERBETEREN**: door te groeien in trouw, vergevingsgezindheid en door lief te hebben op grond van een principe.



Om één **GEZONDE GEWOONTE** te **ONTWIKKELEN**, en om daardoor de Heer beter te dienen met mijn geest:



Om elke week één dag (of avond) **AAN TE BIEDEN** om mij voor God **IN TE ZETTEN**, en het goede nieuws aan anderen te verspreiden door Bijbelstudies, door deelname aan kleine groepen, etc. (TMI).



Om de **SABBAT TE HOUDEN**, me daar op vrijdag op voor te bereiden, mijn activiteiten daarop aan te passen en mij in mijn gedachten en activiteiten op opbouwend bezig te zijn.



Om **MET GODS HULP** de **TIENDEN** van de Heer aan Hem **TERUG TE GEVEN** (dat is 10% van mijn inkomen).



Om regelmatig een percentage (%) als offergave aan de Heer te geven.

MET GODS HULP: _____ DATUM: _____

